

Knardrup Kloster



Kirkesøen ligger nord for Knardrup nær kommunegrænsen til Furesø.



Kirkesøen kan nydes fra en bæk ved cykelstien langs Måløvej.

Ved kirkesøen i Knardrup landsby har der ligget et stort cistercienserkloster med tilhørende kirke fra 1326 til 1536. Tidligere har der på samme sted ligget en stormandsgård tilhørende hvideslægten. Klostersæsenet oplevede en række urolige år umiddelbart efter opførelsen, hvor der var stridigheder med hvideslægten.

Munkene ved klostrene introducerede en lang række nye teknologier, blandt andet vandmøller, og der har også været placeret en vandmølle i tilknytning til klosteret ved den nuværende Kirkesø.

Klosteret blev oprettet som krongods efter gavebrev fra Kristoffer d. 2. Klosteret bestod indtil reformationen

1536, hvor alle jordtilliggende blev inddraget som krongods og blev tilskødet Københavns Universitet. Murstenene fra Knardrup Kloster blev anvendt til opførelsen af Selsø Slot i Horns Herred.

Der er i dag ingen synlige rester af klosteret, der er grundlagt på en af den magtfulde Hvideslægts kongsgårde. Ebbe Sunesen, en af rigets mægtigste mænd og en del af Hvideslægten, blev født i Knardrup i midten af 1100-tallet. Alt dette understreger områdets store betydning for Hvideslægten. Der er god udsigt over det historiske område fra bænken ved Måløvej nord for landsbyen.



Historisk kort (1842-1899) med udpegnings af Kirkesøen i Knardrup og byudviklingen i Knardrup.